

Χορωδία:

Διεύθυνση: Αντρέα-Μιρέλα Διδασκάλου

Συμμετέχουν: Ευσταθία Ακριτίδου, Ηλιάνα Ακριτίδου,
Άννα Δούκα, Γεωργία Δούκα, Μελπομένη Δούμτση,
Ευαγγελία Ζήση, Όλγα Θωΐδου, Αγάπη Οικονόμου,
Χρύσα-Ιωάννα Σταθοπούλου, Κλέλια Χαλίδη, Μελπομένη Χατζή,
Μαρία Μπέλη, Δέσποινα Μπάδη, Αλεξάνδρα Καραφύλλη,
Χρήστος Παπαγιαννάκης, Μαρία Κετσετζή, Μαρία Βλαχοπούλου,
Αναστασία Αλεξοπούλου, Δέσποινα Βέικου, Γεωργία Γαύρου,
Παρασκευάς Γέρου, Ειρήνη Γουστέρη, Βασίλης Καλαϊτζίδης,
Ραφαέλα Ιωαννίδου, Ιωάννης Κίζας, Μάριος Κατκαρίδης,
Ζωή Μαντουλίδου, Αγάπη Παλιάρη, Ελευθέριος Σβάρνας,
Νικόλαος Σταθόπουλος, Αλεξία Σούλα, Γεώργιος Τζέτζης.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗ
«Η ΕΛΠΙΣ»



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1913



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗ
«Η ΕΛΠΙΣ»



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1913

Εκδήλωση για την ημέρα εορτασμού της

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Αίθουσα εκδηλώσεων Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΦΛΩΡΙΝΑ, Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πιστοί στην παράδοση των προγόνων μας τιμούμε τον εορτασμό.

Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι πρόγονοι μας Μοναστηριώτες, υπερήφανοι Έλληνες, με υψηλό εθνικό φρόνημα, συνάζονταν στον ιστορικό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου γίνονταν σε πανηγυρική ατμόσφαιρα η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια πήγαιναν σε ένα από τα λαμπρά διδακτήρια και παρουσία κατοίκων, πραγματοποιούσαν εξαιρετικά ωραίες εκδηλώσεις, που αναδείκνυαν το μεγαλείο και την ποιότητα των ελληνικών εκπαιδευτηρίων του Μοναστηρίου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ομιλία του Μοναστηριώτη

κ. Σοφοκλή Χρ. Κωτσόπουλου, Δρ. Αρχιτέκτονα μηχανικού με

θέμα: «Ο πολιτισμός του Μοναστηρίου μέσα από τις Αρχιτεκτονικές δημιουργίες».

Τραγούδια από τη χορωδία του Ωδείου της Π.Ε. Φλώρινας.
Εναρμόνιση για τρίφωνη χορωδία και πιάνο Δημοσθένη Μούσιου.

- «Ο Ωραίος Αγώνας». (Στίχοι: Μακριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Τιμόθεου Παπουτσάκη)
- «Το Μοναστήρι χάνονταν». (Στίχοι: Ραπτόπουλος-Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος)
- Πεζοτράγουδα της καρδιάς. «Αγάπη είναι». (Στίχοι: Θεόδωρος Βόσδου)
- Σόλο τραγούδι. «Μακεδονία ξακουστή». Εναρμόνιση για τρίφωνη χορωδία και πιάνο του Δημοσθένη Μούσιου.
- «Μηλόβιστα». (Στίχοι: Πέτρου Κυριαζή, Μουσική: Δημοσθένη Μούσιου)
- «Παπάδες και Δάσκαλοι». Εμβατήριο. (Στίχοι: Πέτρου Κυριαζή. Μουσική: Δημοσθένη Μούσιου)

Σόλο στα τραγούδια: «Παπάδες και Δάσκαλοι», «Μηλόβιστα»

Δέσποινα Βέικου, Μαρία Κετσετζή, Ηλιάνα Ακριτίδου,
Όλγα Θωΐδου.

Στο πιάνο συνοδεύει: Αντώνης Σελεμίδης